

Van onder de wieken

Oktober 2019

De afgelopen maand

De laatste weken / dagen van het afgelopen seizoen liggen al weer even achter ons.

Op 14 en 15 september waren de Open Monumenten dagen en op 20 september gingen de deuren dicht.

Toch is er nog wel een en ander te vertellen.

Open Monumenten dagen 2019

Zaterdag 14 september waren molen en Meulenskaomer de hele dag geopend.

In de molen werd door de olieslagers de hele dag een doorlopende demonstratie olieslaan verzorgd. Natuurlijk met ook een aardige opbrengst aan lijnolie.



Op het gras voor de deur van de Meulenskaomer was een gezellig terras ingericht en hier konden de bezoekers en passanten genieten van een heerlijke kop koffie of thee met huisgemaakt gebak en poffert.

In de molen telden wij (en we kunnen er best nog wat over het hoofd hebben gezien) 142 bezoekers.

Op zondag 15 september (tijdens de Rowolmer Fair) was de molen wel geopend voor het publiek, maar werd geen olie geslagen. Helaas was er ook zo weinig wind dat de wieken stil zijn blijven staan. Ook de Meulenskaomer toonde haar gastvrijheid met opnieuw het terras voor de molen.

De mensen achter de balie van de molen hebben weer zo goed mogelijk de bezoekersaantallen bijgehouden en kwamen op 289 voor deze zondag.

Dit zijn vergelijkbare aantallen met voorgaande jaren. De Open Monumenten Dagen zijn de

enige twee dagen in het jaar waarbij geen toegang wordt gevraagd. Dat is een goed principe, maar het zou anders financieel ook een topper voor de molen zijn geweest.

Oktobermaand – kindermaand.

Dit jaar hadden we besloten een keer mee te doen met oktober kindermaand. Voor alle kinderen tijdens de "aktiedag" gratis toegang (ouders gereduceerd tarief) en ook nog iets extra's voor de kinderen.

In Woldzigt zou door Ellis van der Griendt een aantal spannend passages worden voorgelezen uit "De Meester van de Zwarte Molen".

We hebben wel extra kinderen (met hun ouders) op bezoek gehad op 5 november (tijdens het olieslaan). Met betrekking tot de enorme aantallen kinderen bij het voorlezen: Zie onderstaande foto.



Koetsentocht Nienoord

Op vrijdag 6 september ontvingen we een mail naar aanleiding van de koetsentocht Nienoord (met authentiek gerij) op zondag 6 oktober. Deze zou dit jaar Roderwolde aandoen. Hun lunchpauze was zelfs in Roderwolde gepland. Een aantal wat lichtere rijtuigen werd opgesteld in het land van Dolf Boxen naast de kerk en de rest op de Hoofdstraat. Op verzoek was de molen open en te bezichtigen.

De wind liet ons deze dag niet in de steek, dus de molen stond prachtig te draaien met 2 halve zeilen voor de wiken.



Het was die dag toch wel behoorlijk fris, dus veel van de mensen die op de bok en in de rijtuigen hadden gezeten kwamen zich even in de molen warmen (daarvoor waren onze elektrische kacheltjes dan ook geliefde objecten om vlak bij te staan).

Het aantal belangstellenden voor een bezichtiging in de molen was beperkt, maar op de platte stond het wel behoorlijk vol.



Controle / service brandmeldsysteem

Op 15 oktober heeft een aantal van jullie wellicht de sirene van het brandmeldsysteem van de molen horen janken.

Deze keer was er geen brand of een storing in het systeem. Het werd opgewekt door een servicemonteur van Chubb. Die was er voor de jaarlijkse check op goed functioneren van het systeem. Het was goed dat dit weer gebeurde. Op twee plekken bleek een niet goed werkende brandmelder te zijn. Dat is direct weer in orde gebracht. Kunnen Wilma en ik weer wat geruster slapen.....

Flesjes gezocht

Vorige maand heb ik deze oproep ook gedaan. We zijn naarstig op zoek naar van de kleine flesjes van 0,185 liter (normaal gevuld met koffiemelk, maar na gebruik eindigen ze over het algemeen in de glasbak).



Heb je dit soort flesjes, spoel ze dan om en breng ze s.v.p. naar de molen. Wij vullen ze dan weer met lijnolie voor de verkoop in onze molenwinkel. De voorraden flesjes zijn langzamerhand zodanig geslonken dat we nog net aan de vraag kunnen voldoen. Een beetje meer op reserve is wel een veilig idee.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:

- **Zaterdag 26 oktober: Nacht van de nacht.** Wil Schröder en Lia Snoek hebben weer een interessante wandeling in het donker voorbereid. Via de website kun je je nog aanmelden om hier aan deel te nemen. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met koffie / thee / glühwein en wat te happen. De ervaring van vorig jaar heeft ons geleerd de groep niet groter dan 20 deelnemers te laten worden. Meld je je aan, dan krijg je z.s.m. te weten of je nog mee kunt.
- **Zaterdag 2 november:** Er wordt weer olie geslagen van 13:30 tot 16:30 uur. **Deze dag om 14:30 en 15:30 koor De Kleinoot (20 leden) treedt op in de molen met een serie liederen, thema "de molen".** Hiervoor wordt geen extra toegangsgeld gevraagd. We hebben met het koor afgesproken de opbrengst van die dag 50-50 met elkaar te delen.

Voor groepen kan via de website een afspraak worden gemaakt via de pagina "Contact" op www.woldzigt-roderwolde.nl.

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin